

# Laten we beginnen



# naar elkaar te luisteren

---

## Waar is het gesprek gebleven?

Wij maken ons zorgen om de wereldwijd sterk toenemende polarisatie. Er wordt naar elkaar geschreeuwd in plaats van geluisterd. Steeds minder mensen gaan met elkaar in gesprek. Dan kan en móet anders.

Wij geloven dat iedereen gelijkwaardig is. Maar wanneer mensen elkaar niet ontmoeten, staan zij minder open voor andere perspectieven. En worden de schadelijke overtuigingen over elkaar juist versterkt.

Om die overtuigingen te doorbreken zetten wij in op dialoog. We brengen mensen bij elkaar die tegenover elkaar staan. Maken schadelijke overtuigingen bespreekbaar en zetten ons in om onderlinge haat en wantrouwen weg te nemen.

Mensen met een Missie komt op voor mensen die lijden onder haat en geweld. We werken aan een wereld waarin mensen met elkaar praten in plaats van vechten.