



## **Filipijnen (Mindanao)**

**Verschillende religieuze groepen  
samenbrengen om vrede te  
bevorderen**

**AMA Programmavoorlegging 2019**  
Juni 2019

Inhoudsopgave	
1. Samenvatting .....	4
2. Wat willen we bereiken? .....	4
Context van Mindanao .....	4
Tri-people's vredesopbouw .....	5
3. Onze aanpak .....	5
Plannen voor 2019 .....	6
Partnernetwerk .....	7
Rol van Mensen met een Missie .....	7
Verbinden Ontmoeten Veranderen in 2019 .....	8
4. Resultaten 2018.....	9
5. Begroting 2019.....	11
Bijlage: Beschrijvingen van de projecten .....	14



*Dit kaartje geeft aan waar de partners actief zijn; het zuidelijke eiland Mindanao.*

## 1. Samenvatting

In de Filipijnen met werkt Mensen met een Missie samen met lokale organisaties aan interreligieuze verdraagzaamheid en vredesopbouw op het eiland Mindanao. Daar bestaan al lang allerlei spanningen tussen de drie grote bevolkingsgroepen op het eiland: de inheemse *Moro* (moslims), migranten (doorgaans christenen) en de *Lumads* (inheemse groepen met een andere religieuze achtergrond). Ook binnen de groepen zelf bestaan de nodige tegenstellingen. We werken aan vrede door de drie groepen samen te brengen en samen te laten werken op allerlei thema's. We noemen dit een zogenaamde *tri-people* benadering: de drie bevolkingsgroepen worden altijd gezamenlijk betrokken bij de activiteiten. We doen dat in en vanuit de lokale gemeenschappen zelf: zij moeten uiteindelijk hun eigen weg vinden naar vrede voor iedereen.

Het conflict op het zuidelijke eiland Mindanao speelt al heel lang. Er zijn geregeld gewelds-uitbarstingen tussen de Filipijnse overheid en rebellengroepen vanuit met name de moslimbevolking, die streven naar meer autonomie en zeggenschap over hun eigen situatie. In juli 2018 heeft de president van de Filipijnen een wet ondertekend waarmee de moslimbevolking een eigen autonome regio in Mindanao krijgen. Dit is echter zeker niet het einde van alle problemen en uitdagingen op het eiland. Maar door de jarenlange achterstelling van de *Moro's* en andere groepen blijft Mindanao kwetsbaar voor conflicten en geweld. Het is daarom cruciaal dat we samen onze partners blijven werken aan het stimuleren van onderlinge verdraagzaamheid en samenwerking.

Het partnernetwerk bestaat uit sterke partners, die allemaal werken ten behoeve van *interfaith of tri-peoples action*. Mensen met een Missie heeft in 2019 de ambitie om het partnernetwerk te 'verrijken' met nieuwe contactpersonen om betere samenwerking te creëren. Daarnaast zal het programma zich meer richten op de nasleep van het conflict in Marawi (2017-2018)<sup>1</sup>, waarbij veel Moslims naar de overwegend katholieke stad Iligan zijn gevlucht wat voor nieuwe spanningen heeft gezorgd.

Komend jaar zullen we ook met onze partners verder werken aan strategieontwikkeling. Hiertoe zijn binnen Mensen met een Missie twee aparte projectgroepen opgezet, genaamd *Interfaith Peacebuilding*, waarbinnen het plan voor interreligieuze vredesopbouw verder wordt ontwikkeld en *BIM for Peace (Behavioural Insights and Marketing voor vrede)*, waarbij gekeken wordt hoe er binnen gedragswetenschappen en marketing wordt ingezet om gedragsverandering te bewerkstelligen.

## 2. Wat willen we bereiken?

### Context van Mindanao

Mindanao heeft altijd een wat aparte positie gehad binnen de Filipijnen. Het eiland heeft van oudsher een grote inheemse en in meerderheid islamitische bevolking, die echter in de loop van de tijd is overvleugeld door christelijke migranten en hun nakomelingen uit de rest van

---

<sup>1</sup> Conflict tussen de Filipijnse overheid en extremistische moslimgroepen gerelateerd aan IS. Veel moslims zijn toen naar de overwegend katholieke stad Iligan gevlucht, wat weer voor nieuwe spanningen heeft gezorgd.

de Filipijnen. Zij worden door veel leden van de oorspronkelijke moslimbevolking nog altijd als mensen van buiten en als bezetters gezien, hoewel zij er vaak ook al generaties wonen. Daarnaast vormt de inheemse bevolking een kleine maar substantiële minderheid met een eigen identiteit die vooral in het binnenland van Mindanao leeft en waarbinnen de verschillende stammen vaak hun eigen traditionele vormen van cultuur en geloof hebben behouden.

De huidige president Duterte heeft bij zijn aantreden in 2016 het creëren van stabiele vrede in Mindanao als één van zijn belangrijkste doelstellingen geformuleerd. Zijn regeerstijl is echter nogal autoritair en zorgt voor veel nieuwe problemen. Met name de compleet uit de hand gelopen strijd tegen drugs, waar naar schatting al 10.000 mensen slachtoffer van zijn geworden, is een smet op zijn regering. Daarnaast leidde de bezetting van de stad Marawi door een radicale islamitische groep in mei 2017 tot het uitroepen van de staat van beleg op héél Mindanao. Na maanden bezetting en gewapende strijd heeft de overheid de grip over de stad nu weer terug. Dit conflict heeft echter tot een grote vluchtelingenstroom geleid van lokale moslims naar het naburige, overwegend katholieke Illigan. Hierdoor zijn weer nieuwe problemen aan het ontstaan.

In juli 2018 heeft de president de *Bangsamoro Organic Law* (BOL) ondertekend, waarmee een autonome regio ontstaat voor de moslimbevolking. In 2019 moet die autonome regio (*Bangsamoro* genoemd) zijn beslag krijgen middels verkiezingen en andere maatregelen. Het blijft de grote vraag hoe de machtsverhoudingen in de nieuwe autonome regio gaan uitpakken, en in hoeverre bijvoorbeeld de inheemse *Lumad*-bevolking ook zeggenschap krijgt over haar eigen situatie.

### ***Tri-people* vredesopbouw**

Net als onze partners in Mindanao geloven wij dat vrede alleen bereikt kan worden wanneer alle drie de bevolkingsgroepen daarin meegaan. Daarom hebben we gekozen voor de zogenaamde *tri-people* benadering, waarin steeds bewust de samenwerking tussen de drie bevolkingsgroepen wordt gezocht. Dit betekent dat we vooral in regio's werken waar die drie groepen aanwezig zijn en waar onderlinge conflicten zijn of dreigen. Zo is er in het westen van Mindanao, rondom Zamboanga, vooral veel wantrouwen tussen moslims en christenen. In de provincies rond de regionale hoofdstad Cotabato bestaan juist weer veel spanningen tussen inheemse moslims en *Lumads*, met name over land.

Het grote en overkoepelende conflict op Mindanao ging altijd over meer zeggenschap en autonomie voor de moslimbevolking. Daar lijkt nu met de oprichting van de *Bangsamoro* regio in belangrijke mate in voorzien. Er zijn echter nog steeds stemmen die het niet met de bestaande regeling eens zijn, dus de problemen zijn zeker niet voorbij. Daarnaast zijn er tal van kleine, lokale en regionale conflicten, die gemakkelijk kunnen oplaaien en escaleren tot een groter conflict. De gevoelens van wantrouwen en wrok zijn onderling heel groot. Mensen met een Missie richt zich samen met haar lokale partners met name op het oplossen en voorkomen van die lokale conflicten, en op het wegnemen van wederzijdse vooroordelen en spanningen.





*De aanleg van grootschalige (agro-)industriële projecten zoals palmolieplantages leiden op Mindanao vaak tot conflicten met inheemse groepen.*

### 3. Onze aanpak

In het programma 'Verschillende religieuze groepen samenbrengen om vrede te bevorderen' leggen we vooral de nadruk op een interreligieuze of, in de context van Mindanao, *tri-people* benadering waarin we de sociale kracht van religie benutten om vrede te bevorderen. We proberen laagdrempelige, lokale projecten te ondersteunen waarin mensen een gezamenlijk belang hebben. Het gaat daarbij om projecten voor de versterking van de positie van vrouwen, bevordering van duurzame landbouw, participatie van inheemse groepen in het lokale bestuur, maar ook gezamenlijk protest tegen grote mijnbouwprojecten en vermindering van spanningen rond vluchtelingenkampen. Juist in die concrete lokale projecten vinden mensen elkaar en ontstaat wederzijds begrip.

#### **Sociale kracht van religie**

Geloof en religie zijn diep verankerd in de leefwereld, de levenshouding en de overtuigingen van de mensen op Mindanao. Mensen ontleen er een belangrijk deel van hun identiteit aan. De verschillende achtergronden van de groepen kunnen leiden tot onderlinge angst en vooroordelen, maar het geloof kan ook een bron zijn voor wederzijds begrip en toenadering. Door zich te richten op dit laatste stimuleert Mensen met een Missie samen met haar partners initiatieven waarin mensen elkaar vinden en waardoor ze bereid zijn naar de ander te luisteren. Op deze manier wordt de sociale kracht van religie een 'menselijke' kracht, ook al wordt zij gedragen door een hoger ideaal en een hogere bestemming.

## Plannen voor 2019

In 2019 richten we ons op een aantal specifieke onderwerpen:

### *Interreligieuze vredesopbouw*

- In 2018 zijn we gestart met de ontwikkeling van een nieuwe methodiek rondom interreligieuze vredesopbouw. Die zal in 2019 verder ontwikkeld en uitgewerkt worden samen met lokale partners en het *Mindanao Peace Institute*.
- Er is speciale aandacht voor initiatieven van jongeren op dit gebied.

### *Extra aandacht voor situatie in Marawi*

- In 2019 richten we ons speciaal op de nasleep van het conflict in Marawi. Rond de vluchtelingenstroom in Iligan zijn behoorlijke spanningen ontstaan met de lokale bevolking. Samen met *Catholic Relief Services* en twee partners ontwikkelen we een speciaal programma gericht op een 'Culture of Peace'. We richten ons met name op de mensen in en rondom de evacuatiecentra. We proberen mensen uit de gemeenschappen zelf zo te trainen, dat zij hun kennis vervolgens weer kunnen overdragen op anderen.

### *Uitbreiding partnernetwerk*

- We zoeken naar nieuwe aanknopingspunten zodat we het partnernetwerk in 2019 kunnen uitbreiden, versterken en effectiever maken. We denken aan leden van andere Filipijnse vredesorganisaties en leden van lokale gemeenschappen die zelf initiatieven oppakken. Ook een islamitische partner zou een welkome aanvulling bieden.

### *Expertise vergroten*

- In 2019 willen we ook de manier van werken van bestaande partners versterken. We proberen ze te stimuleren om van het niveau van bewustwording naar het niveau van echte verandering in percepties en gedrag te gaan. Binnen Mensen met een Missie is hier een aparte projectgroep voor opgezet genaamd *BIM for Peace (Behavioural Insights and Marketing for Peace)*, die zich ook op andere landen richt. We gaan met name kijken hoe we inzichten uit de gedragswetenschappen (die ook veel in *marketing* gebruikt worden) kunnen inzetten voor effectieve vredesopbouw.

## Partnernetwerk

Veel van de partnerorganisaties met wie we samenwerken zijn sterk ingebed in de lokale gemeenschappen. Hierdoor hebben zij het vertrouwen van deze gemeenschappen en kunnen ze samen met hen bouwen aan een vreedzaam Mindanao. Mensen met een Missie werkt in dit programma samen met 8 partners. De kern daarvan wordt gevormd door de *Mindanao People's Peace Movement (MPPM)*, zelf een netwerk van meer dan 150 kleine lokale organisaties. MPPM is het enige netwerk op Mindanao dat consequent een tri-people benadering volgt. Dat is terug te zien in de structuur van de organisatie: behalve een algemeen secretariaat is er voor elk van de drie groepen (Moro's, migranten, inheemse Lumads) een eigen secretariaat, die deels ook apart steun van Mensen met een Missie ontvangen. Een andere partnerorganisatie, de *Tri-People's Organization Against Disasters (TRIPOD)* volgt ook deze benadering en is tevens onderdeel van het MPPM netwerk. Daarnaast werken we samen met het centrum voor interreligieuze dialoog *Silsilah* in Zamboanga, dat geleid wordt door een PIME-missionaris. Een speciale focus op vrouwen

vanuit de tri-people benadering biedt het *Mindanao Tri-People Women Resource Center* (MTWRC). Om ook jongeren actief te betrekken werken we samen met de jeugdcommissie van de *Mindanao-Sulu Pastoral Council* (MSPC-YS). Al heel lang steunen we ook de onafhankelijke koepel van zustercongregaties in Mindanao, de *Sisters' Association of Mindanao* (SAMIN), die zeer bijzonder en moedig sociaal werk doet op allerlei terreinen in Mindanao. Een betrekkelijk nieuwe partner ten slotte is de bijzondere *Matamis Mission*, een initiatief van de inlandse congregatie *Missionaries of Jesus* (MJ) in samenwerking met het bisdom. Twee van hen hebben zich op een zeer afgelegen plek (Matamis) gevestigd, waar zij zich inzetten voor de lokale Lumad-bevolking. Zij beheren o.a. twee schooltjes waar Lumad-kinderen onderwijs krijgen in hun eigen taal en in de context van hun eigen cultuur.

Ons lokale aanspreekpunt in Mindanao is Mabel Carumba, ook wel *focal point* genoemd. Zij ondersteunt de partners waar nodig, identificeert nieuwe initiatieven, organiseert trainingen en werkbezoeken, en deelt verhalen uit het veld. Zij is zelf afkomstig van het eiland, is lang verbonden geweest aan MPPM en kent Mindanao door en door.

**“Echte hulp maakt niet afhankelijk. Echte hulp is meedenken in oplossingen en alternatieven zoeken voor alle uitdagingen die we tegenkomen. Gerichte oplossingen die recht doen aan de cultuur en tradities van onze mensen. Oplossingen die vanuit mensen zelf komen, en niet van bovenaf worden opgelegd.”**  
**Yennah Torres, TRIPOD**

### **Rol van Mensen met een Missie**

Mensen met een Missie speelt een actieve rol in Mindanao door het bijeenbrengen, coördineren en meedenken met onze partners over de beste manier om vrede op Mindanao te bevorderen. We organiseren ieder jaar verschillende partnerbijeenkomsten, in wisselende samenstelling en afhankelijk van de actualiteit en de specifieke behoefte bij de partners. Dat kan zijn een training gericht op contextverkenning of onderhandelingsvaardigheden, maar ook hulp bij financiële verantwoordingen of lobbystrategieën. In 2019 zullen we extra aandacht geven aan de veiligheidssituatie van de partners en van ons lokale aanspreekpunt Mabel. De situatie wordt er niet veiliger op en we voelen ons mede verantwoordelijk voor de risico's die onze partners lopen. Een veiligheidstraining is één van de mogelijkheden. Daarnaast stimuleren wij partners om meer samen te werken en om onderlinge verschillen en gevoeligheden te overbruggen of in ieder geval ter sprake te brengen.

Een bijzondere rol die Mensen met een Missie heeft in Mindanao is het stimuleren en in gesprek gaan met partners over de rol van religie in het conflict en in hun werk. Dat is een behoorlijke uitdaging omdat verschillende partners hier huiverig voor zijn. Zij zijn bang, en deels niet onterecht, dat een expliciete focus op religie de tegenstellingen kan vergroten. Religie speelt echter hoe dan ook een belangrijke rol in Mindanao, en er niet over praten is ook geen oplossing. Door juist de positieve inspiratie en mogelijkheden te benutten die in alle geloofstradities aanwezig zijn, geeft de sociale kracht van religie ook handvaten voor een betrokken en diepgaande inzet voor vrede. Dat proces en die gedachtengang proberen we in



gesprek met partners, individueel en gezamenlijk, te versterken en er samen met hen de juiste vorm voor te vinden.

Verder zijn we afgelopen jaar in Mindanao begonnen met het ontwikkelen van een methode voor interreligieuze vredesopbouw. Het idee van deze methode is dat alle drie de groepen in Mindanao unieke bronnen en inzichten bezitten, die over en weer gebruikt kunnen worden voor het interreligieuze vredesproces. In mei 2018 heeft Mensen met een Missie een eerste training verzorgd voor en gedaan met lokale vredesbemiddelaars in Mindanao en dit proces zal in 2019 worden voortgezet.

### **Verbinden Ontmoeten Veranderen**

In toenemende mate probeert Mensen met een Missie de ervaringen in projecten wereldwijd met elkaar te verbinden, zodat partners onderling van elkaar kunnen leren en weet hebben van elkaars werk. Dit 'Verbinden, ontmoeten, veranderen' strekt zich ook uit tot Nederland: we proberen ook het Nederlandse publiek meer te betrekken en te informeren over het bijzondere werk dat door onze partners wordt gedaan. In de Filipijnen gebeurt dat o.a. op de volgende manieren:

#### *Muddy Notes*

In 2018 zijn we begonnen met het maken van zogenaamde 'Muddy Notes' ('moddernotities'). Dit zijn verhalen van en over de jonge priester Joey, één van onze moedige partners in Mindanao, die dagelijks door stof en modder van dorp naar dorp reist om de inheemse bevolking in zijn regio bij te staan. Door zijn verhalen in zijn eigen woorden te delen willen we Mindanao dichterbij brengen voor mensen in Nederland. De verhalen van Joey zijn te vinden op onze website, [www.mensenmeteenmissie.nl](http://www.mensenmeteenmissie.nl), onder het kopje 'verhalen'. Ze staan daar naast de notities van zijn collega Jimmy in Uganda.

#### *Interreligieuze vredesopbouw in Mindanao*

In mei 2018 organiseerde Mensen met een Missie in samenwerking met *Islamic Relief* en het *Mindanao Peace Institute* een vijfdaagse training Interreligieuze Vredesopbouw in Mindanao. Het idee achter deze training was om de toegevoegde waarde van religie als instrument voor vredesopbouw te ontdekken en samen met de deelnemers de eerste stappen te zetten in de richting van een methodiek voor interreligieuze vredesopbouw. De deelnemers waren allemaal actieve vredeswerkers uit lokale gemeenschappen in Mindanao, vanuit diverse religieuze tradities. Wat zij vooral heel bijzonder vonden was de persoonlijke benadering, waarbij ruimte was voor zelfreflectie, individuele ervaring en persoonlijke ontmoeting. De basis hiervoor is een sfeer van onderling vertrouwen, die bewust gecreëerd werd door speelse en interactieve werkvormen.

In 2019 wordt deze methode door Mensen met een Missie verder uitgewerkt en getest in een tweede training in Kenia. De ervaringen daar koppelen we ook weer terug naar onze partners in de Filipijnen. Op deze manier blijven wij ook komend jaar zoeken naar nieuwe manieren om vrede in Mindanao te bevorderen.



Oefening met verbinding van interreligieuze waarden.

#### 4. Resultaten 2018

In antwoord op de crisissituatie die is ontstaan rond de stad Marawi sloegen MPPM en TRIPOD de handen ineen om te voorkomen dat de spanningen rond de vluchtelingenstroom zouden escaleren in een nieuw conflict. Ze werken in Marawi aan het bij elkaar brengen van mensen en het verminderen van spanningen, door de relatie tussen vluchtelingen en gastgemeenschap te verbeteren. In 2018 hebben zij meer dan 4.000 mensen direct weten te bereiken met hun activiteiten. Voorbeelden van die activiteiten van het afgelopen jaar zijn:

- MPPM heeft trainers opgeleid op basis van de *Culture of Peace* module (COP). Dit heeft als resultaat opgeleverd dat tientallen mensen die methode nu ook zelf kunnen toepassen binnen hun eigen gemeenschap.
- MPPM heeft sessies met lokale leiders georganiseerd om hen te informeren over de *Culture of Peace* module. Uiteindelijk hebben 120 lokale leiders hier gebruik van gemaakt.
- MPPM heeft discussiegroepen binnen de gemeenschappen geleid over onderwerpen als vrede, mensenrechten en verwante onderwerpen. Hieraan hebben in totaal 500 mensen deelgenomen.
- TRIPOD heeft post-conflict besprekingen en werkgroepen over omgaan met conflicten gehouden. 50 lokale organisaties zijn getraind om op deze manier opkomende conflicten rond hun humanitaire projecten te ondervangen en te voorkomen dat ze uitmondten in grotere conflicten.
- TRIPOD heeft ook trainingen voor de omgang met conflicten voor lokale vredescomités verzorgd. Ruim 60 leden van die comités hebben vaardigheden opgedaan om in hun gemeenschappen conflicten op te lossen en te voorkomen.

Sinds het begin van het conflict in Marawi hebben allerlei organisaties noodhulp geboden aan mensen in vluchtelingenkampen in Iligan. Volgens Sarah Agao, een vluchteling uit Marawi, vertrekken veel van deze organisaties echter ook weer snel. MPPM is een

uitzondering op de regel, vindt ze: "Sinds dag één is MPPM hier. Ze komen regelmatig langs en coördineren de hulp van andere organisaties."

Het afgelopen jaar heeft MPPM de bewoners van o.a. Toril, een niet erkend evacuatiecentrum, geholpen zich te organiseren in een wijkraad. In september vorig jaar organiseerde MPPM een dialoogsessie met vertegenwoordigers van de wijkraad en internationale hulporganisaties. Acadon Macapundak, een deelnemer aan de dialoogsessie, zei: "Wij als bewoners konden de deelnemende organisaties direct aanspreken op de gebrekkige hulp en de niet erkende status van Toril. De bijeenkomst was goed en ik was blij met de uitnodiging. Voorheen werd ik nooit gevraagd om mee te praten."

Acadons dochter, Maryam, zegt: "Ik waardeer het werk van MPPM en TRIPOD zeer. Zij brengen ons in contact met andere organisaties en inwoners in Iligan en bieden ons een brug naar meer onafhankelijkheid."

## 5. Begroting 2019

<b>Begroting 2019 Filipijnen</b>			
<b>A. Partners</b>		<b>€ 162.500</b>	<b>60%</b>
1	<i>Mindanao Peoples Peace Movement (MPPM) (General Secretariat, Bangsamoro Secretariat, Migrant Secretariat)</i>	€ 60.000	
2	<i>Mindanao-Sulu Pastoral Conference Youth secretariat (MSPC-YS)</i>	€ 7.500	
3	<i>Tri-Peoples' Organization Against Disasters (TRIPOD)</i>	€ 20.000	
4	<i>Sisters Association of Mindanao (SAMIN)</i>	€ 10.000	
5	<i>Silsilah</i>	€ 20.000	
6	<i>NIEUW - Islamic peace initiative</i>	€ 15.000	
7	<i>NIEUW - Matamis Mission</i>	€ 15.000	
8	<i>NIEUW - Mindanao Tri-People Women Resource Center (MTWRC)</i>	€ 15.000	
<b>B. Partnernetwerk</b>		<b>€ 79.024</b>	<b>29%</b>
1	<i>Gezamenlijke activiteiten, lobby en netwerken, trainingen, makelen en fondswerving</i>	€ 63.693	
2	<i>Verbinden, Ontmoeten, Veranderen (draagvlakversterking en uitwisseling)</i>	€ 15.331	
<b>C. Programmabeheer MM</b>		<b>€ 30.127</b>	<b>11%</b>
	<i>Administratie, coördinatie, veiligheid</i>		
<b>TOTAAL</b>		<b>€ 271.650</b>	<b>100%</b>

### Toelichting

Mensen met een Missie ondersteunt in dit programma een groep lokale partners die zich sterk maken voor een tri-people benadering in het streven naar inclusieve vrede op Mindanao. De partnerfinanciering is in dit kader van groot belang, omdat de aandacht en de

lokale steun veelal naar één van de individuele groepen gaan. Zonder de steun van Mensen met een Missie zouden veel partners hun werk niet kunnen doen.

De uitgaven zoals weergegeven onder 'Partners' betreffen directe financiële ondersteuning waarmee de partners hun eigen activiteiten en medewerkers binnen dit programma kunnen financieren. De uitgaven zoals weergegeven onder 'Partnernetwerk' betreffen activiteiten die gezamenlijk worden uitgevoerd of ten dienste staan van het netwerk. Denk hierbij aan gezamenlijke lobby activiteiten, trainingen op de thema's waar men op werkt, capaciteitsversterking van de organisatie zelf en bijvoorbeeld een lokale coördinator die het netwerk begeleidt. Tenslotte werken we onder het kopje 'Verbinden, Ontmoeten, Veranderen' aan het bevorderen van uitwisseling tussen verschillende landen en programma's, aan de link met Nederland en het zichtbaar maken van het belangrijke werk dat door partners van Mensen met een Missie wordt gedaan.

De kostenpost *Programmabeheer* betreft de kosten die Mensen met een Missie maakt voor de beoordeling, administratie en begeleiding van de projecten. Hieronder vallen ook algemene kosten zoals huisvesting en werkbezoeken.

De totale kosten van het programma worden voor 2019 begroot op € 271.650.





*Programma regisseur Floor Schuiling aan het werk in Mindanao (op weg naar de Matamis Mission van Fr. Joey).*

## Vragen?

**Graag vertellen we u meer! U kunt contact opnemen met de programmaverantwoordelijke**

**Floor Schuiling**  
**[floorschuiling@mensenmeteenmissie.nl](mailto:floorschuiling@mensenmeteenmissie.nl)**  
**+31 70 21 99 600**



Bijlage: Beschrijvingen van de projecten

PARTNER	Mindanao People's Peace Movement (MPPM)	€ 60.000
Werken in	I Cotabato – Algemeen secretariaat	€ 20.000
	II Bangsamoro – Moslim secretariaat	€ 20.000
	III Iligan – Migranten secretariaat	€ 20.000
	<p>De Mindanao People's Peace Movement (MPPM) vertegenwoordigt ruim 150 lokale vredesorganisaties die werken vanuit de tri-people benadering. De drie bevolkingsgroepen in Mindanao zijn consequent en evenredig vertegenwoordigd in alle geledingen en activiteiten van de organisatie. Dat vertaalt zich o.a. in de taakverdeling tussen de verschillende secretariaten.</p> <p>Belangrijke doelstellingen van MPPM zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het streven naar blijvende, inclusieve vrede voor alle bevolkingsgroepen in Mindanao;</li> <li>- Het ondersteunen van lokale gemeenschappen in hun streven naar duurzame ontwikkeling;</li> <li>- Het versterken van lokaal leiderschap (met evenredige vertegenwoordiging van vrouwen) om de belangen van de gemeenschap te behartigen richting de overheid;</li> <li>- Het bevorderen van duurzame landbouw en bescherming van de natuurlijke omgeving.</li> </ul> <p>MPPM coördineert en organiseert zeer veel lokale activiteiten, op lokaal niveau samen met haar lidorganisaties, op regionaal en Mindanao-breed in samenwerking met andere netwerken, en zelfs nationaal om de belangen van de tri-peoples op hoog niveau in Manila te behartigen. Het coördinerend team wordt elke vier jaar benoemd door de algemene raad van MPPM, waar de drie bevolkingsgroepen evenredig in vertegenwoordigd zijn. Het komend jaar gaat veel aandacht uit naar het op een evenwichtige manier informeren van de bevolking over de nieuwe autonome regio Bangsamoro en de consequenties daarvan voor de verschillende bevolkingsgroepen. Er bestaan veel misverstanden over de Bangsamoro en dit kan gemakkelijk tot nieuwe conflicten leiden.</p>	

PARTNER	Mindanao-Sulu Pastoral Conference (Youth Secretariat)	€ 7.500
Werkt in	Heel Mindanao	
	<p>De Mindanao-Sulu Pastoral Conference (MSPC) is de naam van de bisschoppenconferentie van Mindanao, die ook de Sulu-archipel omvat. De conferentie heeft een eigen jeugdsecretariaat, dat wordt gerund door jonge leken onder aansturing van een priester. De jeugdcommissie organiseert vormingsprogramma's voor jongeren die op veel scholen en in parochies op Mindanao worden aangeboden. Daarnaast heeft de commissie een aantal extra activiteiten die door donoren worden gefinancierd.</p> <p>De jeugdcommissie zet de dialoog tussen christelijke, islamitische en inheemse jongeren op de agenda. Jongeren groeien in Mindanao op in een cultuur waarin veel vooroordelen bestaan over elkaars religie en achtergrond. Wanneer zij geen ander geluid te horen krijgen, zullen vooroordelen ten opzichte van de andere groepen blijven bestaan.</p> <p>Mensen met een Missie heeft de MSPC-YS bijna twintig jaar ondersteund. In overleg met de organisatie is besloten dat zij dit jaar een laatste bijdrage ontvangen.</p>	

PARTNER	Tri-Peoples' Organization Against Disasters (TRIPOD)	€ 20.000
Werkt vanuit	Cotabato	
	<p>TRIPOD richt zich via concrete activiteiten op het stimuleren van interreligieuze samenwerking en verdraagzaamheid. Zij doet dat samen met lokale vrouwengroepen, jongeren en boerenorganisaties. Afgelopen jaren heeft zij zo succesvolle projecten op het gebied van klimaatverandering, boerencoöperaties, vredesbemiddeling en vrouwenemancipatie uitgevoerd. De activiteiten zijn altijd ingebed in de lokale context en worden uitgevoerd samen met lokale groepen en organisaties.</p> <p>Zij richten zich dit jaar op de volgende activiteiten, met speciale aandacht voor de naweeën van het Marawi-conflict:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het opzetten van 'Community Peace Corps (CPCs)' die in de eigen gemeenschap gaan werken aan vrede en verzoening;</li> <li>• Het trainen van leden van deze CPCs zodat zij de benodigde kennis en vaardigheden hebben om te bemiddelen bij lokale conflicten;</li> <li>• Het bevorderen van een cultuur van vrede en tolerantie onder leden van de drie grote bevolkingsgroepen;</li> <li>• Het stimuleren van samenwerking tussen formele en informele leiders en de bevolking om vredesinitiatieven in hun dorpen en gemeenschappen op te zetten.</li> </ul>	

PARTNER	Sisters Association of Mindanao (SAMIN)	€ 10.000
Werkt in	Heel Mindanao	
	<p>De Sisters Association of Mindanao (SAMIN) is een vrijwillig samenwerkingsverband van zusters van diverse congregaties op Mindanao. De associatie heeft een uitgesproken progressief karakter en houdt zich bezig met onderwerpen en issues die soms ook politiek gevoelig liggen, zoals strijd tegen grootschalige mijnbouw en mensenhandel. Dat maakt dat ze lang niet altijd de volle steun van de katholieke kerk of zelfs van hun congregatie krijgen. Daar staat tegenover dat ze door andere kerkelijke groepen juist geroemd worden om hun onvoorwaardelijke en dappere inzet voor de minstbedeelden.</p> <p>In een door conflict en armoede verscheurd Mindanao verbetert dit samenwerkingsverband van zusters en congregaties de levens van de meest achtergestelde groepen. Leden van het samenwerkingsverband worden intensief getraind op het gebied van sociaal werk en worden daarna ondersteund bij het verlenen van verschillende vormen van hulp aan mensen die getroffen worden door de problemen in het gebied. Zij zetten zich o.a. in bij natuurrampen, landconflicten en interreligieuze spanningen. Door hun neutrale status als zuster kunnen zij soms bruggen slaan en deuren openen die voor anderen gesloten blijven. Als onafhankelijk samenwerkingsverband krijgen de zusters weinig of geen steun vanuit hun congregaties of andere bronnen binnen de katholieke kerk.</p>	

PARTNER	Silsilah Dialogue Movement	€ 20.000
REGIO	Zamboanga Peninsula, Sulu Archipel	
	<p>Mensen met een Missie werkt al meer dan 10 jaar samen met het Silsilah dialoogcentrum in Zamboanga, een stad op het meest westelijke puntje van Mindanao. Silsilah (ketting, verbinding) werkt al ruim 30 jaar aan dialoog en toenadering tussen met name christenen en moslims in Mindanao. Zij heeft behalve in Zamboanga ook op andere plekken in Mindanao en de Sulu archipel dialooggroepen opgericht. Het centrum is ontwikkeld en opgezet vanuit de visie van de Italiaanse PIME-priester Fr. Sebastiano d'Ambra, tot op heden de geestelijk leider van het centrum.</p> <p>Silsilah organiseert o.a. hoog aangeschreven zomercursussen en retraites, allemaal op interreligieuze basis. Eén van de door Mensen met een Missie ondersteunde programma's is een training voor catechisten en madrassa-leiders. Het contact dat deze groepen met elkaar leggen tijdens de cursus (die ook een bezoek aan elkaars woonplaatsen omvat) leidt vaak tot levenslange vriendschappen. Het eigen netwerk dat Silsilah in de loop der jaren op deze manier heeft ontwikkeld is van onschatbare waarde bij het voorkomen en in de kiem smoren van lokale conflicten. De alumni van Silsilah weten elkaar snel te vinden en kunnen zo vaak al bij het eerste incident ingrijpen en erger voorkomen.</p> <p>Silsilah heeft dan ook een goede naam opgebouwd en heeft de afgelopen jaren veel prijzen gekregen, zowel nationaal als internationaal. Zij is ook de enige organisatie die in de gevoelige Sulu archipel (waar veel smokkelroutes doorheen lopen en ook terroristische groepen actief zijn) nog enige vorm van interreligieuze dialoog in stand weet te houden.</p>	

PARTNER	Matamis Mission	€ 15.000
Werkt in	Malita	
	<p>De <i>Missionaries of Jesus</i> (MJ) is een groep jonge Filipijnse priesters (afkomstig uit verschillende congregaties) die zich een aantal jaren geleden hebben verenigd en hun eigen congregatie zijn begonnen. Zij richten zich op sociaal en pastoraal werk in extreem moeilijke gebieden en omstandigheden. Zo zijn zij in het woongebied van de Tagakaulo in het bisdom Digos een afgelegen missiepost begonnen om de inheemse bevolking bij te staan.</p> <p>Fr. Joey Ganio Evangelista, MJ is de drijvende kracht achter het team van jonge Tagakaulo die zich inzetten voor hun eigen mensen. De missiepost, die uit twee kleine gebouwtjes bestaat, is de uitvalbasis voor het werk van Fr. Joey en zijn team. Op zijn eigen crossmotor bereist hij het gebied waarin de Tagakaulo leven. Er zijn schooltjes opgericht om jonge generaties Tagakaulo te leren dat ze trots mogen zijn op hun inheemse identiteit, om ze de oude rituelen en gebruiken opnieuw te leren en om met oudere generaties in gesprek te gaan over wat hun gemeenschap bedreigt. "We hebben met hen besproken wat ze de jonge generaties willen doorgeven. Ook hebben we besproken dat sommige elementen uit de tradities niet goed waren, en die verdienen aanpassing."</p> <p>Mensen met een Missie steunt de Matamis Mission bij:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• het opzetten en ondersteunen van Lumad-schooltjes in de Tagakaulo dorpen zodat de jonge generaties, met veel aandacht voor eigen identiteit, goed onderwijs krijgen;</li> <li>• bijeenkomsten voor de lokale bevolking om ze te informeren over de gevaren van mijnbouw en ze weerbaar maken tegen deze bedreigingen;</li> <li>• transport en onderhoud voor het werken in deze zeer moeilijke regio.</li> </ul>	

PARTNER	Mindanao Tri-People Women Resource Center (MTWRC)	€ 15.000
Werkt in	Heel Mindanao	
	<p>Mindanao Tri-People Women Resource Center (MTWRC) is een nieuwe partner voor Mensen met een Missie. Ze hebben veel contacten met lokale vrouwenorganisaties. Via deze ingang proberen we nadrukkelijk ook vrouwen te betrekken bij de toenadering tussen de drie bevolkingsgroepen (Lumad, Moro, Migrants). Alle met MTWRC verbonden groepen werken aan een gezamenlijk doel: het bevorderen van de rol van vrouwen in vredesopbouw op Mindanao. MTWRC werkt voornamelijk samen met gemarginaliseerde groepen zoals boeren- en vissersgemeenschappen en bewoners van sloppenwijken in de steden.</p>	